

Mailen til Christine Antorini:

Kære Christine

I forlængelse af vores møde mandag har jeg skrevet vedlagte brev.

Du har tidligere givet udtryk for, at vi må kunne snakke reform af folkeskolen uafhængigt af regeringens udmeldinger om lærernes arbejdstidsaftale. Det giver jo overhovedet ingen mening, når "reformen gennemføres ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge af normalisering af lærernes arbejdstid".

I har konsekvent nægtet at forholde jer til lærernes muligheder for at leve op til de krav, I selv har pålagt dem. I har konsekvent nægtet at forholde jer til det stærkt stigende arbejdspress, som lærerne har oplevet som følge af massive kommunale besparelser, stigende klassekvotienter, og hele inklusionsdagsordenen. I har blot henvist til regeringsgrundlaget: "Et partnerskab, hvor vi viser lærerne tillid og giver dem mulighed for at undervise mere". Og nu viser det sig at dække over, at lærerne gennem øget arbejdsbyrde skal finansiere hele det ambitiøse løft af folkeskolen, som I bryster jer af. Tænk at kalde det tillid til lærerne!

Jeg nægter at tro, at du er klar over, hvor alvorlig situationen for folkeskolen er, hvis I blot fremturer og gennemfører den plan som en lille snæver inderkreds sidder og arbejder på støttet af regnedrenge fra KL og Finansministeriet. Jeg forsøgte at imødegå Jesper, da han trak paralleller til konflikten med sygeplejerskerne. Det her handler ikke om en procent mere eller mindre i løn – det var vi såmænd nok kommet os over. Det handler om total disrespekt for lærernes store indsats i folkeskolen. Konsekvenserne vil være katastrofale. Jeg maler ikke fanen på væggen, når jeg fortæller, at I smadrer engagement og begejstring i folkeskolen. Konsekvensen er, at både lærere og elever vil vælge folkeskolen fra. Jeg har i flere sammenhænge sagt, at det vil være nemt at afvikle folkeskolen, men det vil være umuligt at genopbygge den, hvis det først er sket. Jeg vil for første gang stå i den situation, hvor jeg ikke vil kunne anbefale unge mennesker at uddanne sig til folkeskolelærere. Det er mig helt ubegribeligt, hvis det skal ske under en S, SF, R regering.

Jeg ved, at jeg såvel i brevet som i denne mail (der slet ikke skulle have været så lang) udtaler mig med et ordvalg, der er ualmindeligt, men det skyldes sagens alvor.

Jeg er dybt dybt bekymret for den danske folkeskole.

Kh

Anders